

dag lieverd,

de blikjes op oneindig zijn ontstaan vanuit ultieme bereidwilligheid tot samenwerking.

Het ging per ongeluk. Momenten dat woorden bleven haken vroegen om nader inzien. Momenten van nader inzien kregen nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen gaven nieuwe waarden.

Het streven werd om elk ogenblik een waarde te geven om het verbinden makkelijk te maken én een waarde om het verlaten makkelijk te maken. Maar sommige ogenblikken blijken om verliefd op te worden en alle wetten te breken.

liefs,

Joke



*De expositie **naar beleven** is het resultaat van jarenlange dansmeditatie van De Ontdekking. De Ontdekking wijdde de dansmeditaties aan één woord, vergat dan het woord en zocht muziek, danste op de muziek en vond een nieuw thema. De verslaglegging van deze wekelijkse dansen kende diverse vormen, maar geschiedt sinds januari 2007 in foto's die om een haiku vragen. Na 12 thema's is een reeks vol. De reeks die daarop volgt, krijgt de naam van het laatste thema van de voorgaande reeks. Op deze manier verbinden de thema's zich tot een verhaal uit de diepten van de tijd.*

*Het thema **verontwaardiging** uit de reeks **lelijk** was het thema van week 10 van 2009. Zie ook www.de-ontdekking.org. Blikjes op oneindig € 12,50 per stuk*

